

Parochie De Heilige Familie Nieuwsbrief van de H. Bavo Heemstede



14^e zondag door het jaar
Zondag 7 juli 2024

THEMA: “**Met elkaar verbonden**”

Misintenties:

Zondag 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;
Voor Jilles Lageweg;
Voor Pastoor Johannes Agterof;
Voor Catharina van der Vosse en Maria Siebelink –
Van der Vosse;
Voor Pastoor Derk de Vries;
Voor Thea van Heusden en haar overleden familie;
Voor de familie Sanders – d’Hamecourt;
Voor levende en overleden familie Glorie –
Ijpelaan;
Voor Kees kroezen;
Voor Agnes Kiebert – Vasen en overleden familie;
Voor overleden ouders Smit – Suijkerland en
de zussen Ans, Trees en Tatjana;
Voor Wilhelmus Henricus Maria Martens en
voor de levende en overleden families
Martens – van Ophoven;
Uit dankbaarheid voor een voorspoedig herstel;*

Donderdag 09.00 uur:

Om zegen over onze parochie;

Vrijdag 09.00 uur:

Om zegen over onze parochie;

Bidden wij:

Voor alle gebeden en gedachten die zijn
opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en
kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door
Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en
aandacht van mensen. Wilt u, in geval van
ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie
daarvan in kennis stellen of laten stellen? Wij
willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u
moet worden opgenomen. U kunt dan, als u dat
wilt, door iemand van de Bavo bezocht worden.
Het secretariaat is van dinsdag t/m vrijdag

bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op
tel. nr. 023 - 5280504.

Mededelingen

Overledenen:

*Paul van Urk
Maria van der Lans – Verhoeven*

Welkom aan Pater Andreas Schmidt

Zondag 7 juli zal Pater Andreas Schmidt aan
de parochianen worden voorgesteld.
Na deze viering kunt u achter in de kerk Pater
Andreas ontmoeten en wordt er een beker
koffie of thee voor u ingeschonken.

Het Bavokoor

Zondag aanstaande zingt het Bavokoor met
gastzangers dit seizoen voor het laatst.
We wensen ieder een fijne vakantietijd, zowel
thuis als uit.
Voor ieder die op pad gaat: een goede reis
en veilige thuiskomst.

Samenwerking koren

En dan een mededeling met betrekking tot de
koren: Het Bavokoor en het OLVH-koor heb-
ben in goed overleg een nieuwe, toekomstge-
richte samenwerking tussen beide koren tot
stand gebracht!
Beide koren gaan vanaf eind augustus sa-
men optrekken met behoud van hun eigen-
heid, waarbij er voor ieder meer gelegenheid
is om te doen waarvoor men lid is geworden
van een kerkkoor: het muzikaal opluisteren
van de eredienst. Een uitgebreidere uitleg
volgt nog in het Klaverblad.

Met elkaar verbonden

Is het thema van deze week.

Vaak ontstaan
sterke **verbindingen** tijdens
levensloopgebeurtenissen of
“life-events”. Op kamers gaan, een nieuwe
baan, kinderen krijgen, een reis maken: juist
die momenten zorgen voor verbinding. ‘Je
verbindt als je dingen meemaakt met elkaar.
Het zorgt dat bestaande banden versterken,
en kan ook leiden tot nieuwe banden.



LEVEN IN VERBONDENHEID

God is een God van relatie, van verbondenheid. Dat is zo kenmerkend voor Zijn wezen. Dat wezenlijke van Hem heeft hij ook in ons mensen gelegd. De volgende onderwerpen komen op deze pagina aan de orde:

- 1 Leven in verbondenheid
 - 2 Leven in een driehoeksrelatie
 - 3 Liefhebben: de verbindende factor
 - 4 Twee systemen om je te kunnen verbinden
- 1 Leven in verbondenheid

Als mensen zijn we geschapen vanuit en voor verbinding. God wordt gekenmerkt door verbinding en wederzijdse liefde. Er was continue verbinding en interactie tussen de Vader, Zoon en Heilige Geest en wij als mensen zijn uitgenodigd om daar samen deel van uit te maken.

Wij leven ook continue in verbinding. Naast dat we met andere mensen in verbinding zijn is er ook de verbondenheid met God, met onszelf, met de ruimte om ons heen, met voorwerpen etc. Er gebeurt van alles in ons en om ons heen, daar is dynamiek, actie en reactie. Vaak zijn we ons hier helemaal niet van bewust en gaan we gewoon door. In het scheppingsverhaal lees je hoe God uit chaos dingen samenvoegt, tot een geheel maakt. Die samenvoeging, die verbinding is essentieel voor het leven.

Veel op deze site (en in de Bijbel) draait om dat woord 'verbinden'. Een woord met een ruime betekenis. Enkele andere woorden die ermee samenhangen zijn; in contact zijn met, in relatie staan tot, je hechten aan, je aansluiten bij, je verenigen met, je voegen bij, één zijn met, behoren bij, aanwezig zijn, je verankeren, samenvoegen, aanhangen, je één voelen met etc.

2 Leven in een driehoeksrelatie

De Here God



De mens



Helper

Sinds de mens een helper heeft die bij hem past leeft de mens daarmee continue in een driehoeksrelatie; met zijn Schepper en met zijn naaste.

Al voor de zondeval maakt God duidelijk dat de mens niet zonder 'de ander' kan. De mens heeft een helper nodig om tot zijn recht te komen. God, die we terecht aanbidden en prijzen als onze helper, is blijkbaar niet altijd de helper in eerste persoon. Hij schakelt voor onze nodige hulp ook andere mensen in. De mens kan en mag ook hulp vragen. De helper mag hiervoor passende hulp geven; dat wil zeggen hulp die aansluit aan de behoefte van de vrager. Hulp die tegelijkertijd passend is voor de gever om te kunnen geven. De een mag zich niet in de ander verliezen, zijn eigenheid kwijtraken. Twee mensen met een eigen identiteit, die de eigenheid mogen behouden in hun onderlinge verbondenheid. Hoewel dit Bijbelgedeelte de bijzondere relatie tussen man en vrouw betreft, is de uitwerking hiervan ook in een bredere context te plaatsen; de gemeenschap der heiligen; het samen met elkaar leven.

Vieringen in het weekend van 6 en 7 juli 2024:

Zaterdag 6 juli om 19.00 uur:
Heemstede

O.L.V. Hemelvaart
Pastor Rob Verhaegh
Eucharistieviering

Zondag 7 juli om 10.00 uur:

Vogelenzang

O.L.V. Tenhemelopneming
Kap. Nars Beemster
Eucharistieviering

Heemstede

H. Bavo
Welkomstviering Pater Andreas Schmidt
Pastor Rob Verhaegh en
Pater Andreas Schmidt
Eucharistieviering
Slotviering Bavokoor



R.K. Parochie H. Bavo, Herenweg 88,
2101 MP Heemstede
Tel. 023-5280504

parochie@hbavo-heimstede.nl