

Parochie De Heilige Familie

Nieuwsbrief van de H. Bavo Heemstede



4^e zondag van Pasen
21 april 2024

THEMA: “Gods grootste geschenk”

Misintenties:
Zondag 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;
Voor familie en vrienden;
Voor Wim Swartkruis en Mia Swartkruis – Schreuder
en overleden ouders en familie;
Voor Richard Käller;
Voor Martien Tervoort;
Voor Monja Bosma – Teeuwen;
Voor Hans van Engelen en zijn zoon Jos van
Engelen;
Voor opa Jacobs;*

Donderdag 09.00 uur:
Om zegen over onze parochie;

Vrijdag 09.00 uur:
Om zegen over onze parochie;

Bidden wij:
Voor alle gebeden en gedachten die zijn
opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en aandacht van mensen. Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie daarvan in kennis stellen of laten stellen? Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u moet worden opgenomen. U kunt dan, als u dat wilt, door iemand van de Bavo bezocht worden. Het secretariaat is van maandag t/m vrijdag bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op tel. nr. 023 - 5280504.

Onze overledenen:

*Anna van Looij – Habich
Jan Brouwer
Margaretha Johanna Catharina Tijssen*

Mededelingen

Op 15 april is overleden Margaretha Johanna Catharina Tijssen. Haar afscheid vindt plaats op zaterdag 20 april in crematorium Westerveld. Mevrouw Tijssen is 91 jaar geworden.

Collecte

Middels de hiernaast afgebeelde QR code kunt u een bijdrage geven voor de collecte, waarvoor onze hartelijk dank.



Geldig t/m 1 mei 2024

Aanbidding

Op vrijdag 26 april is de kerk van 16.00 – 17.00 uur geopend voor aanbidding van het Allerheiligste dat op het altaar uitgesteld zal staan.

U kunt dan **via de zijdeur bij de Mariakapel** de kerk ingaan.

1^e Heilige Communie-feest

Op zondag 21 april gaan 5 kinderen hun **1^e Heilige Communie** doen. Na een goede voorbereidingstijd zijn zij er klaar voor. We hopen dat dit voor hen een mooie feestdag mag worden. Nu mogen ze ook voortaan, net als hun ouders en eventuele oudere broers/zussen, grootouders, de Heilige Communie ontvangen. Wat is het fijn als op zo'n parochiefeest dan ook veel parochianen erbij aanwezig zijn. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Zo voelen de kinderen zich dan zéker welkom. Komt u ook?

1^e Heilige Communie

In de maanden mei of juni zullen veel Rooms-katholieke kerken de viering houden waarbij kinderen hun Eerste Heilige Communie mogen ontvangen. Dit wordt ook wel gezien als het tweede sacrament, na de doop. Dit is een feestelijke gebeurtenis, maar wat houdt het eigenlijk in? Wat komt er allemaal bij kijken en welke kinderen doen hier nu eigenlijk aan mee?

De Eerste Heilige Communie wordt gehouden in de Rooms-katholieke kerk en is een bijzonder moment voor zowel het kind als de ouders. Het houdt in dat kinderen (meestal

als ze tussen de 7 en 9 jaar oud zijn of in groep 4 van de basisschool zitten) voor het eerst meedoen met de eucharistieviering.

Bij deze viering wordt er voor het eerst een hostie gegeten, wat het lichaam van Christus belichaamt. Dit is dan ook het moment dat ze 'lid' worden van de Christelijke kerkgemeenschap en helemaal mee mogen doen.

Het kind moet wel gedoopt zijn, is het kind nog niet gedoopt dan kan er een combinatie viering van gemaakt worden. De eerste communie is niet verplicht, maar is wel een bewuste keuze van de ouders. Met het kiezen hiervoor, kies je eigenlijk voor het laten opgroeien van je kind met de christelijke tradities.

In de meeste gevallen heeft het kind voorafgaand een speciale voorbereiding gekregen zodat ze weten wat het inhoudt.

Vroeger werd dit vaak vanuit school georganiseerd, maar steeds vaker moet je er in Nederland zelf voor aanmelden bij de parochie waar je lid van bent.

Een van de drie initiatiesacramenten

In de Katholieke Kerk bestaan er drie initiatiesacramenten. Als baby word je gedoopt, rond zeven jaar doe je de Eerste Heilige Communie en daarna volgt op latere leeftijd het Vormsel. In Nederland moet het kind dan minimaal 12 zijn.

Het idee is dat het Vormsel echt een keuze van het kind inhoudt om voor God te kiezen. Het ontvangen van de Heilige Geest is de achterliggende gedachte. Een sacrament moet je zien als een ritueel waar God en mensen elkaar ontmoeten.

In totaal zijn er 7 sacramenten binnen de Katholieke kerk.

Hoe leg je dit uit aan je kind?

Als het goed is zal de uitleg gebeuren in het bijbelonderwijs wat je kind zal krijgen. Maar misschien wil je er graag met je kind over verder praten of uitleggen waarom het naar dit bijbelonderwijs toegaat. Je zou uit de kinderbijbel het verhaal van het laatste avondmaal voor kunnen lezen en de link leggen naar wat er gevierd wordt.

Er zijn parochies die hierin ondersteunen door zowel de kinderen als de ouders uit te nodigen voor onderricht!

Het kan zijn dat er op de locatie zelf feest gevierd wordt, maar anders zeker bij het kind thuis. Lekker eten, mooie kleren, cadeautjes: het hoort er allemaal bij!

Communiekleding

Een 'belangrijk' onderdeel voor sommige kinderen en ouders is de kleding; op deze leeftijd vinden ze het nog leuk om zich uitgebreid uit te dossen en wordt er speciale kleding gekocht.

Dauwtrappen

Op Hemelvaartsdag – 9 mei – kan men vanuit de OLV Tenhemelopneming in Vogelenzang gaan dauwtrappen.

Bijtijds aanmelden is nodig op: rkvogelenzang@gmail.com

Volgende week zullen er flyers op de leestafels komen en leest u hier meer over.

Vieringen in het weekend van 27 en 28 april 2024:

Zaterdag 27 april om 19.00 uur:

Heemstede

OLV. Hemelvaart

Eucharistieviering
Pater Tristán Pérez
Samenzang en orgelspel

Zondag 28 april om 10.00 uur:

Vogelenzang

O.L.V. Tenhemelopneming

Eucharistieviering
Pater Esko Kissboat

Heemstede

H. Bavo

Eucharistieviering
Pastor Rob Verhaegh
OLVH-koor



R.K. Parochie H. Bavo, Herenweg 88,
2101 MP Heemstede
Tel. 023-5280504
parochie@hbavo-heelstede.nl