

Parochie De Heilige Familie Nieuwsbrief van de H. Bavo Heemstede



25^e zondag door het jaar
Zondag 22 september 2024

Thema: **Dienaar van allen**

Misintenties:

Zondag 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;
Voor de familie Sanders – d’Hamecourt;
Voor Henk en Anny van den Berg – Cobelens en
hun dochtertjes Juliëtte en Monique;
Voor Peter en Angelique Medenblik;
Voor Pastoor Derk de Vries;
Voor familie en vrienden;
Voor overleden ouders Teeuwen- Vermeeren;
Voor overleden ouders Karreman – van der Kolk;
Voor Monja Bosma – Teeuwen;
Voor Huib van der Ham;
Voor de levende en overleden familie Hattink –
van Drunen;
Voor Bart Gudde en onze zoon Dirk;*

Donderdag 09.00 uur:

Om zegen over onze parochie;

Vrijdag 09.00 uur:

Om zegen over onze parochie;

Bidden wij:

Voor alle gebeden en gedachten die zijn
opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en
kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door
Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en
aandacht van mensen. Wilt u, in geval van
ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie
daarvan in kennis stellen of laten stellen? Wij
willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u
moet worden opgenomen. U kunt dan, als u dat
wilt, door iemand van de Bavo bezocht worden.
Het secretariaat is van dinsdag t/m vrijdag
bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op
tel. nr. 023 - 5280504.

Onze overledenen:

*Petronella Ideler - Adriaens
Franciscus van den Haak
Johanna Maria Verbaten*

Mededelingen

Kinderwoorddienst

Op zondag 6 oktober – **Bavozondag** – is er
voor de kinderen de mogelijkheid om naar de
Kinderwoorddienst te gaan. Dit houdt in dat
na het welkomstwoord de kinderen naar de
pastorie gaan waar in eigen (simpelere)
woorden het bijbel verhaal wordt verteld.
Na de voorbeden, dus vóór de Eucharistie,
komen de kinderen terug in de kerk.
Iedereen is van harte welkom.

Crèche.

Voor de allerkleinste kinderen zou er op die
zondag, tijdens de viering wanneer er ook
een kinderwoorddienst is, gelegenheid
moeten zijn om naar de crèche te gaan
maar..... we hebben helaas geen
vrijwilligers die de kleintjes bezig kunnen
houden.

Wat zal het fijn zijn als een paar mensen dit
op zich wil nemen. Hij/zij - jong of wat ouder,
kunnen zich aanmelden bij de pastorie, van
dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 – 12.00 uur
of per e-mail: paroch@hbavo-heemstede.nl

Collecte

Met de hiernaast afge-
beelde QR code kunt u
een bijdrage geven voor
de collecte, waarvoor
onze hartelijk dank.



Geldig t/m 27 september 2024

Eerste Heilige communie- en Vormselproject

De brieven aan de ouders van de 1^e
communicanten en de vormelingen zijn de
deur uit.

De projecten voor de Eerste heilige
Communie (voor kinderen van groep vier) en
vormsel project (voor kinderen van
groep acht/eerste klas) gaan plaatsvinden
tijdens de familiezondagen. Meer informatie
hierover op de parochiewebsite
Voor beide groepen is er een informatieavond
gepland op dinsdag 1 okt. om 20.00 uur in de
pastorie van de Bavo.

Graag van tevoren opgeven.

Die geen uitnodiging hebben ontvangen
kunnen zich opgeven bij pater Esko of bij het
secretariaat.

Dahlia's

Op 30 oktober en 7 november is er een gelegenheid om dahliakeukerij Geerlings te bezoeken. Vanaf 14.30 uur zijn we daar welkom. Bij interesse graag bij het secretariaat opgeven dat u mee wilt. Er zijn al enkele aanmeldingen. Gaat u met de auto, dan is het fijn als er iemand met u mee kan rijden. Meldt u dit dan ook even.

H. Mauritius van Agaunum (overleden 287), martelaar/ HH. Martelaren van het Thebaanse legioen.

Mauritius wordt vereerd met de overige martelaren van het Thebaanse legioen. Mauritius (Maurice) kwam van oorsprong uit Meroë, ten noorden van Khartoem in Soedan, dat in die tijd onder Romeins bestuur was. Hij was desondanks christen, net als zijn leger.

Als legeraanvoerder in Egypte onder keizer Maximianus (medekeizer met Diocletianus, beiden berucht om hun christenvervolgingen) werd zijn legioen (volgens de overlevering 6666 man) door de keizer naar Agaunum (Zwitserland) gestuurd om een opstand neer te slaan. Daar werden ze verplicht om offers te brengen aan de Romeinse goden en om christenen te vervolgen, wat zij weigerden. Het legioen werd eerst gedecimeerd (elke tiende werd gemarteld en gedood) om de rest te dwingen zich over te geven aan de wil van de keizer. Toen ze bleven weigeren werden ze allen vermoord. Hun marteldood werd beschreven door bisschop Eucherius van Lyon in 450, maar of het echt een historisch feit is geweest, is nooit bewezen.

De abdij van St. Maurice, die rond 515 nabij de plaats is gebouwd op de plaats van de marteldood, is gebouwd op de ruïnes van een tempel gewijd aan Mercurius, de Romeinse god van de reizigers. Agaunum kreeg in 1003 de naam Saint-Maurice-en-Valais. Ook de plaats St. Moritz is naar Mauritius genoemd. Relieken van hem zijn door keizer Otto I in 961 terecht gekomen in de Dom van Maagdenburg, waarvan Mauritius tot schutpatroon is uitgeroepen. Hier staat een beeld van Mauritius uit de 13^e eeuw en wordt nog jaarlijks op 22 september het Mauritiusfeest gehouden. De cultus voor Mauritius werd in 962 op instigatie van Otto I



bevestigd door paus Johannes XII. Mauritius werd hierdoor patroonheilige van keizers van het Heilig Roomse Rijk.

Er bestaat een beroemd schilderij uit ca. 1520 (de zgn. Erasmus-Mauritius Tafel) van een ontmoeting tussen [H. Erasmus van Formio](#) (als patroonheilige van Vorstenuizen) met Mauritius (als patroonheilige van het Heilig Roomse Rijk) door Mathias Grünewald. Hier zou Albert, bisschop van Brandenburg, echter model hebben gestaan voor Erasmus, dus of die ontmoeting echt heeft plaatsgevonden is niet historisch bewezen.

Mauritius zou in 1664 verschenen zijn aan Benoite Rencurel, een Franse 17-jarige herderin. Hij stuurde haar naar de plek waar ze Maria zou zien verschijnen (Notre Dame du Laus, Onze lieve Vrouwe van Laus), dat nu een bedevaartsoord is.

Hij is verder patroonheilige van soldaten (infanterie), wapen- en messensmeden, legers (o.a. van de Alpini Troops van het Italiaanse leger), van wevers en ververs en co-patroon van de Zwitserse Garde. Opvallend is dat hij ook vaak is afgebeeld als blanke militair, hoewel hij Afrikaans was; volgens andere opvattingen was hij juist blank en werd hij zwart afgebeeld, omdat zijn naam 'de Moor' zou betekenen.

Vieringen in het weekend van 28 en 29 september 2024:

Zaterdag 28 september om 19.00 uur:

Heemstede

O.L.V. Hemelvaart

Eucharistieviering
Pater Esko Kissboat

Zondag 29 september om 10.00 uur:

Vogelenzang

O.L.V. ten Hemelopneming

Eucharistieviering
Pastor Rob Verhaegh

Heemstede

H. Bavo

Eucharistieviering
Pater Andreas Schmidt
OLVHkoor en Bavokoor



R.K. Parochie H. Bavo, Herenweg 88,
2101 MP Heemstede
Tel. 023-5280504
parochie@hbavo-heelstede.nl