

Parochie De Heilige Familie

Nieuwsbrief van de H. Bavo Heemstede

Zondag 2 juni 2024

THEMA: "Een nieuw verbond"

Misintenties:

Zondag 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;
Voor levende en overleden familie Lageweg –
Wallekers;
Voor Pastoor Johannes Agterof;
Voor Catharina van der Vosse en Maria Siebelink
– Van der Vosse;
Voor Pastoor Derk de Vries;
Voor Thea van Heusden en haar overleden
familie;
Ter gedachtenis aan Ton Driessen;*

Donderdag 09.00 uur:

Voor Thea Prins;

Vrijdag 09.00 uur:

Om zegen over onze parochie;

Bidden wij:

Voor alle gebeden en gedachten die zijn
opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en
kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door
Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en
aandacht van mensen. Wilt u, in geval van
ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie
daarvan in kennis stellen of laten stellen? Wij
willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u
moet worden opgenomen. U kunt dan, als u dat
wilt, door iemand van de Bavo bezocht worden.
Het secretariaat is van dinsdag t/m vrijdag
bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op
tel. nr. 023 - 5280504.

Onze overledenen:

*Lida van Leeuwen
Trees Nijssen – Moorman
Chantal Stal – van Tongeren*



Mededelingen

Collecte

Middels de hiernaast
afgebeelde QR code
kunt u een bijdrage
geven voor de collecte,
waarvoor onze hartelijk
dank.



Geldig t/m 26 juni 2024

Terugkomviering 1e Communicanten

Komende zondag, 2 juni, zullen de kinderen
die dit jaar hun 1e Heilige Communie deden,
in de viering aanwezig zijn.

H. Vormsel

Op zondag 9 juni vindt de viering plaats van
het H. Vormsel. 8 Meisjes en jongens uit de
parochie zullen dit sacrament gaan
ontvangen.

Mgr. J. Hendriks en Pater Esko Kissboat
zullen hierin voorgaan.

Sacramentsdag

Op de tweede donderdag na Pinksteren óf de
zondag hierna vindt **Sacramentsdag** plaats,
een feestdag die in het teken staat van het
hoogste sacrament. Sacramentsdag is een
hoogfeest, wat het binnen het christendom
een van de belangrijkste dagen maakt. Direct
onder hoogfeesten komen 'normale feesten'
in de rang, en daarna komen
gedachtenissen. Hoewel deze feestdag van
oudsher op de tweede donderdag na
Pinksteren plaatsvindt, kiezen veel christelijke
kerken er in Nederland voor om het op de 2^e
zondag hierna te vieren. De reden hierachter
is dat er geen grootse vieringen meer
plaatsvinden, en de meeste mensen op de
donderdag niet vrij zijn.

Op Sacramentsdag vinden er verschillende
sacramentsceremonies plaats. Christenen
bezoeken dan de kerk, waar de hostie die
dag een grote rol speelt. De priester plaatst
de hostie tijdens de dienst in een monstrans,

een gouden houder die van oudsher gebruikt wordt voor het dragen van heilige attributen. Tijdens de dienst loopt hij een ronde door de kerk met deze monstrans, en tijdens dit moment worden er gebeden



uitgesproken waarin het lichaam en bloed van Jezus Christus centraal staat. Veel niet-christenen kennen dit ritueel doordat de paus het ook uitvoert: in Rome vindt een stoet plaats waarin de paus de monstrans draagt, of waarbij de monstrans in dezelfde wagen staat als de paus. Veel andere landen zoals Brazilië, Oostenrijk en Polen vieren Sacramentsdag wel nog op deze tweede donderdag na Pinksteren, en hier is het zelfs nog een officiële feestdag.

Heilige Erasmus

Erasmus van Formiae of **Sint-Erasmus'** en ook **Sint-Elmo** (Antiochië, ca. 240 – Formia, 303), was een bisschop in Italië en stierf als martelaar voor zijn geloof. Zijn naamdag is 2 juni.

Over het leven van Erasmus is weinig met zekerheid bekend. Wel zijn er veel legenden, die mogelijk tot de 6e eeuw mondeling werden doorgegeven. Er zijn geen oudere geschriften met zekerheid bekend.

Zijn geboortegrond lag in het huidige Syrië. De christenvervolgning onder keizer Diocletianus dwong hem echter te vluchten naar de berg Libanon, waar hij meer dan zeven jaar op een hoge top zou hebben gewoond.^[1] Een raaf zou hem daar dagelijks van voedsel hebben voorzien. De legende wil dat een engel hem bezocht met de boodschap naar huis terug te keren, hetgeen hij deed. In Antiochië werd hij direct gevangengenomen en gefolterd. Weer wist hij te ontvluchten, ditmaal naar Italië. De reis ging over zee, er kwam storm opzetten, blauwe vultongen dansten reeds over het schip, maar Erasmus spreidde zijn armen en het onweer ging liggen, een wonder! Die gebeurtenis maakte de matrozen tot zijn eeuwige bewonderaars. Hij zou zijn prediking hebben voortgezet in Campanië, en de laatste zeven jaren

van zijn lange leven in Formia, waar zijn beulen hem ten slotte achterhaalden.

De heilige Erasmus werd berecht en doodgefolterd. De aard van de marteling is echter niet beschreven in de literatuur. In de kunst daarentegen wordt de marteling vaak als volgt uitgebeeld: zijn beulen bonden hem op de pijnbank en sneden zijn buik open. Met een windas werden zijn dunne en dikke darm langzaam uit zijn buik gedraaid. Dit komt hoogstwaarschijnlijk door een foute interpretatie van een van Erasmus' attributen. Een van de attributen was immers een windas, zoals ze in havens gebruiken. Uiteindelijk werd dit attribuut door kunstenaars geïnterpreteerd als zijnde het marteltuig en is er een traditie ontstaan van Erasmus af te beelden terwijl de darmen uit zijn buik gehaald worden door een windas.

Zijn beenderen zijn de 9e eeuw overgebracht naar Gaeta, waar ze tot de dag van vandaag in de kathedraal worden bewaard.

Vieringen in het weekend van 8 en 9 juni 2024:

Zaterdag 8 juni om 19.00 uur:
Heemstede

O.L.V. Hemelvaart
Eucharistieviering
Pastor Rob Verhaegh

Zondag 9 juni om 10.00 uur:

Vogelenzang

O.L.V. Tenhemelopneming
Eucharistieviering
Pastor Rob Verhaegh

Heemstede

H. Bavo
H. Vormsel
Eucharistieviering
Mgr. J. Hendriks
Pater Esko Kissboat
Bavokoor



R.K. Parochie H. Bavo, Herenweg 88,
2101 MP Heemstede
Tel. 023-5280504
parochie@hbavo-heemstede.nl