



Palmzondag
13 april 2025

Thema: **God van Barmhartigheid**

In het "grote reisverhaal" van Lucas zet Jezus vandaag de beslissende, laatste stap: Hij trekt Jeruzalem binnen. Daar wachten Hem twee tegenstrijdige ervaringen. Enerzijds het "Hosanna" van de palmliturgie, de wuivende palmtakken, de hulding van de messiaanse koning. Anderzijds het "Kruisig Hem" van het lijdensverhaal.---Gods koningschap was een lang gekoesterde droom in het oude Israël. Hoe anders zal Jezus "koningschap" er straks uitzien. Aan het kruis zal een bordje worden bevestigd: "Dit is de koning van de Joden"!---- Wie had gedacht dat die droom er zó zou komen uit te zien?

Misintenties:

Zondag 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;
Voor Leny Beelen – van Maris;
Voor familie en vrienden;
Voor Maria Sluijter – Uvenhoven en Afra Sluijter – van Halem;
Voor Cees Heemskerk en overleden familie;
Voor Johannes Kapiteijn en Johanna Kapiteijn – van Abswoude;
Voor Leny Beelen – van Maris;
Voor Anneke Bracco Gartner;*

Witte Donderdag (Géén ochtendviering)

Thema: **De Koning: een slaaf**

In het bewustzijn dat de Vader Hem alles in handen had gegeven en dat Hij van God was uitgegaan en naar God terugkeerde, stond Hij van tafel op, legde zijn bovenkleden af, nam een linnen doek en omgordde zich daarmee. Daarop goot Hij water in het wasbekken en begon de voeten van de leerlingen te wassen.--- Zo ziet de Koning van de barmhartigheid er dus uit: als een slaaf die anderen de voeten wast.--

Goede Vrijdag (Géén ochtendviering)

Thema: **Is dat nou de Koning?**

Pilatus zei: "Gij zijt dus Koning?" Jezus antwoordde: "Ja, Koning ben Ik. Hiertoe ben Ik geboren en hiertoe ben Ik in de wereld gekomen

om getuigenis af te leggen van de waarheid". Zelf Zijn kruis dragend trok Jezus de stad uit naar wat de Schedelplaats heet, in het Hebreeuws Golgotha. Daar sloegen zij Hem aan het kruis. Pilatus had een opschrift laten maken om op het kruis aan te brengen. Het luidde: "Jezus de Nazoreeër, de koning van de Joden".---Tot hier is het koningschap van Jezus dus gekomen. Als een misdadiger is Hij terechtgesteld, gemarteld en gedood.---

Bidden wij:

Voor alle gebeden en gedachten die zijn opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en aandacht van mensen.

Wilt u, in geval van ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie daarvan in kennis stellen of laten stellen?

Wij willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u moet worden opgenomen.

U kunt dan, als u dat wilt, door iemand van de Bavo bezocht worden.

Het secretariaat is van dinsdag t/m vrijdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur op tel. nr. 023 - 5280504.

Onze overledenen:

*Jos van Gastelen – van der Aar
Bien Ronde
Nel Prins – van Galen
Riek Rekelhof – van der Helm
Corrie Kroezen - Brouwer
Connie van Engelen – Douwes
Gregorius Forintos*

Op april overleed mevrouw Corrie Kroezen - Brouwer. Haar uitvaart is op dinsdag 15 april om 11.00 uur in onze kerk, daarna wordt zij op ons kerkhof bij haar man begraven. Mevrouw Kroezen is 91 jaar geworden.

Collecte

Met de hiernaast afgebeelde QR code kunt u een bijdrage geven voor de collecte, waar voor onze hartelijk dank.



Geldig t/m 23 april 2025

Voedselbank

In de Vastentijd stellen we u in de gelegenheid om **houdbare** artikelen voor de voedsel bank in te leveren. Achterin de kerk staan dozen waar u de producten in kan doen. Heel veel dank voor deze hulp aan hen die het moeilijker hebben.

Vastenactie 2025

Voor de Vastenactie is bij de Vastenmaaltijd € **575,00** en bij de deurcollecte € **587,75** bijeengebracht. Een heel mooi resultaat waarmee we de mensen in Oeganda kunnen helpen met het project: "schoner koken – beter leven". Heel veel dank voor uw gave.

Palmpasen

Op **zaterdag 12 april om 10 uur** kunnen de kinderen **op de zolder Palmpaasstokken komen maken.**

Voor 5 euro per kind, regelen wij een Palmpasen-kruis, knutselmateriaal en iets lekkers (géén broodhaantje). Kinderen kunnen aangemeld worden via familievieringen@heiligefamilie.nl dan zorgen wij voor genoeg kruizen en knutselmateriaal. Op **zondag 13 april** mogen jullie er dan mee door de kerk lopen.

Avond van Barmhartigheid

Dit jaar is er in de Goede week géén boeten- en bezinningsviering in de H. Bavo.

In plaats daarvan kunt u op **dinsdag 15 april** naar de **Avond van Barmhartigheid**. Deze voorbereiding op Pasen wordt gehouden in de OLV-Hemelvaartkerk aan het Valkenburgerplein en begint om 19.00 uur. Er worden een paar lampen aangedaan, maar er zal veel kaarslicht zijn.

Er zullen priesters aanwezig zijn voor het Sacrament van Boete en Verzoening of voor een gesprek. Ook is er een boekje met mooie teksten als hulpmiddel.

Iedereen is welkom!

Meer hierover in het Klaverblad nr. 7 op pagina 16.

Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag is het een goed gebruik om bij de Kruishulde aan het einde van de Kruisweg en tijdens de Kruishulde in de avondviering bloemen bij het Kruis neer te leggen. Deze door u meegebrachte bloemen zullen in de Paasversiering worden verwerkt.

De **palmpaasstok** bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis en wordt met [Palmpasen](#) gemaakt. Het wordt vooral in Nederland en de Antwerpse Kempen gemaakt in kerken en op [katholieke en christelijke basisscholen](#). Aan het einde van de kerkdienst en de aansluitende palmpaasoptocht worden de palmpaasstokken door de kinderen vaak uitgedeeld aan ouderen of zieken in de parochie/gemeente. Van oudsher is het een rooms-katholieke traditie, maar in de 21e eeuw wordt de symboliek ook in protestantse en evangelische kerken gebruikt. Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die elk een eigen betekenis hebben:

Kruisje

Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag, avond). Deze wordt ook wel vervangen door een horizontaal zonnerad.

Palmtakken

Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem ([PalMZondag](#)). In Nederland worden deze vaak vervangen door [buxustakken](#).

Het broodhaantje

Het haantje van brood staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal ([Witte Donderdag](#)). De haan staat symbool voor de haan die één keer (volgens [Marcus](#) ook nog een keer ter waarschuwing) kraaide nadat [Petrus](#) drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag/vroege ochtend).

Eitjes

Staan symbool voor nieuw leven ([Paaszondag](#)).

30 rozijnen

Staan symbool voor de 30 [zilverlingen](#) waarvoor [Judas](#) Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere snoepjes gebruikt.

12 pinda's

Verwijzen naar de twaalf apostelen.

Kransje

Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninklijke van [Jezus](#). Jezus als 'koning' van zijn wereld, het Rijk Gods.

Voor alle vieringen in de Goede week en tijdens de Paasdagen kunt u het Klaverblad of de website van de Heilige Familie raadplegen.



H. Bavo Herenweg 88,
2101 MP Heemstede
Tel. 023 - 5280504
bavo@heiligefamilie.nl