

Beste medeparochianen,
broeders en zusters.

In het evangelie van vandaag
zien we hoe Jezus als leraar
optreedt in de synagoge.
De mensen zijn diep onder de indruk.
Ze merken aan alles:
Dit is niet zo maar een Schriftgeleerde.
Dit is een man met gezag!
Kortom, ze zijn helemaal onder de indruk.

Ik moest hierbij aan twee dingen denken.
Twee hele eenvoudige dingen
die te maken hebben, schrik niet,
heel gewoon met een piano!
Wij hadden thuis in Utrecht een hele mooie piano.
En onze pianostemmer stemde ook
op Paleis Soestdijk.
Soestdijk en Utrecht liggen niet zo ver van elkaar.
En dan vertelde onze pianostemmer bij ons
hoe hij de piano in het paleis had gestemd,
een grote vleugel.
En hoe koningin Juliana hem dan een kopje thee bracht
en een gezellig praatje met hem maakte.
En wij als kinderen waren daar natuurlijk
diep van onder de indruk.
Onze pianostemmer kende dan toch maar
onze koningin Juliana.

En nu mijn tweede verhaaltje.
U weet dat ik op het conservatorium orgel heb gestudeerd.
En dan heb je ook een verplicht bijvak: piano.
En mijn pianoleraar vertelde eens
over God.
En ik was daar zo van onder de indruk.
Want ik merkte dat hij God echt kende.

Terwijl ik nog niet eens wist
dat God bestond!
Hoe moet ik dat zeggen:
Ik ging heel veel naar de kerk,
omdat ik dan moest orgelspelen.
Zaterdagavond en zondagavond het Lof.
En Zondag ochtend twee missen.
Het was nog de tijd van het Rijke Roomse leven.

Maar voor mij was geloof,
gewoon, een aantal regeltjes,
waar je je zo veel mogelijk aan moest houden.
Maar dat er ook werkelijk een God zou bestaan.
En dat je als mens die God ook nog eens
zou kunnen kennen, ontmoeten!
Daar had ik zelfs nog nooit aan gedacht.

En daar hoor ik mijn pianoleraar
gewoon praten over God.
En ik merkte dat hij Hem ook echt persoonlijk kende.
Ik was helemaal onder de indruk
en ook wel een beetje in de war.
Maar het werd het begin van mijn zoektocht.
En zo heb ik gelukkig ook zelf
God mogen leren kennen.
En jaren later ben ik zelfs priester geworden.

Maar wie is God dan?
Wel, ik vergelijk het heel vaak met de zon.
Ergens in de psalmen staat:
'God is als de zon!'
Wat kun je genieten van een lekker warm zonnetje.
Iedereen is dan vrolijk en blij.
En iedereen geniet van de zon.

Maar de zon kan ook heel gevaarlijk zijn.
Ik herinner me nog goed dat ik als jochie
een keer compleet rood was verbrand.

Als een rode kreeft.
Ik dacht even in een paar uurtjes
mooi bruin te worden!
Nou, vergeet het maar.

Zoiets lazen we ook in de eerste lezing.
De mensen zeggen daar tegen Mozes.
'Wij willen de stem van de Heer onze God
niet meer horen.
Want we zijn bang dat we anders sterven.
We durven zelfs niet meer te kijken naar dat grote vuur.'
En dan antwoordt God,
eigenlijk heel aandoenlijk:
'De mensen hebben gelijk.
Ik zal zorgen voor iemand uit hun broeders
die namens Mij, als een profeet,
tot hen zal spreken.'

Maar hoe sprak Jezus dan,
bijvoorbeeld in de synagoge,
zoals we vandaag hoorden in het evangelie?
Wel, Jezus sprak als God,
een man met gezag,
een man van wie men aanvoelde,
die kent God.
Maar Jezus was ook gewoon een mens,
zoals wij.
Als een van ons.

Drie dingen wil ik daarbij opmerken.
Allereerst: Jezus vergaf zonden.
U kent wel dat verhaal van die verlamde man,
die door vier vrienden met bed en al
door het dak van een huis
naar beneden werd gelaten
om precies voor de voeten van Jezus uit te komen.
En wat is het eerste wat Jezus doet!

Jezus zegt:
'Kind, uw zonden worden vergeven.'
Dat is het eerste wat Jezus doet.
Vergeven.

Maar de Schriftgeleerden beginnen meteen te mopperen:
'Hij lastert God.
Alleen God kan zonden vergeven.'
En wat zegt Jezus dan:
'Wat is gemakkelijker,
tot de verlamde te zeggen: Uw zonden worden vergeven,
of te zeggen:
'Sta op en neem uw matras op en wandel?'
En zo zegt Jezus dan tot de verlamde:
'Neem uw matras op en ga naar huis.'
En waarachtig,
de verlamde stond op en ging naar buiten.
Iedereen was diep onder de indruk.
Genezen is dus het tweede wat Jezus doet.

Maar er is nog een derde iets.
Dat zagen we in het evangelie van vandaag.
Jezus bevrijdt iemand met een onreine geest.
Jezus bevrijdt.
Maakt ons vrij van alle kwaad.

Misschien mag ik afsluiten met een hele
simpele vergelijking daarvoor.
Ik weet niet of u wel eens een straat bent in gefietst
waar je eigenlijk niet mag fietsen.
En je zit dan op je fiets,
en dan op het einde van de straat zie je ineens
een paar politieagenten,
die bezig zijn bekeuringen uit te schrijven.
Je schrikt je een ongeluk,
springt van je fiets af,
in de hoop dat ze niets gezien hebben,
en loopt dan heel schijnheilig naast je fiets verder.

Nou, zoiets overkwam de man
met een onreine geest.
Jezus werd herkend als een man met gezag,
voor wie het kwaad onmiddellijk moest wijken.
Ook dat is Jezus.
Hij vergeeft, Hij geneest,
maar Hij bevrijdt ons ook van alle kwaad.

Zo mogen wij Jezus leren kennen.
Zo mogen wij God leren kennen.
Als Iemand die gezag bezit
en toch, in Jezus Christus, ook één van ons is.
Amen.