

Beste medeparochianen,  
broeders en zusters,

Het evangelie van vandaag begint met de woorden:  
Kijk uit! Val niet in slaap.  
Natuurlijk staat het er iets plechtiger:  
'Weest op uw hoede, weest waakzaam.'  
Maar eigenlijk betekent dat gewoon:  
'Kijk uit, val niet in slaap!'

Maar wat betekenen die woorden voor ons nu?  
We zitten nu bijvoorbeeld in de winter.  
Buiten kan het af en toe al glad zijn.  
En ja, dan ben je toch net even  
wat voorzichtiger.  
Natuurlijk moet je proberen niet angstig te worden,  
want dan is de kans dat je valt nog groter.  
Maar wel even wat voorzichtiger.  
Wel even wat minder snel een bocht naar rechts nemen  
en dat soort dingen allemaal.

En wat betekent: val niet in slaap?  
Nou, als je wel eens lange afstanden  
op de autosnelweg moet rijden,  
dan weet u wat het betekent: 'val niet in slaap!'

Maar wat bedoelt Jezus nu met deze woorden  
in het evangelie van vandaag?  
Wel, allereerst waarschuwt Jezus de leerlingen  
in het evangelie van vandaag,  
dat er moeilijke tijden zullen komen:  
De tempel zal worden afgebroken.  
En dat gebeurde ook werkelijk in het jaar 70 na Christus!  
En, er zullen vreselijke dingen gebeuren.  
En de leerlingen zullen het moeilijk krijgen.

Nou, lijkt dat toch ook niet een beetje  
op onze tijd!

Ik zal daar niet te lang bij stil blijven staan,  
maar toch even het rijtje noemen!  
Kerken lopen leeg en worden soms gesloten,  
overal oorlog om ons heen,  
Oekraïne, Rusland, het arme Joodse Volk in Israël  
en de landen daar omheen.  
De veranderingen in het klimaat.  
De nieuw te vormen regering in ons eigen land.  
En ook in je eigen leven  
kan er van alles mis gaan!

Maar wat bedoelt Jezus dan met de woorden:  
'Kijk uit!'  
Ik denk dat Jezus wil zeggen:  
Kijk uit dat je je geloof niet kwijt raakt.  
Kijk uit dat je niet meegesleept wordt  
met al het negatieve dat er om je heen gebeurt.  
Laat je niet gek maken.  
Kijk uit!

Nou zijn wij in onze tijd heel erg getraind  
om positief te blijven.  
Iedereen kent toch de uitdrukking:  
je kunt beter heel positief zeggen:  
'Het glas is half vol',  
dan het tegenovergestelde:  
'Het glas is half leeg.'  
Dat laatste klinkt zo somber!  
Dus we blijven positief zeggen: het glas is halfvol!  
Maar hoe lang houd je dat vol?

Een andere oplossing is:  
niet meer naar het nieuws kijken.  
Ik hoor dat van steeds meer mensen,  
en eerlijk gezegd doe ik daar zelf ook wel aan mee.  
Maar toch, je wilt toch ook niet 'in slaap vallen'!

En daarom is het zo belangrijk om ons geloof vast te houden.  
En daarom ben ik altijd zo blij  
dat u naar de kerk blijft komen.  
Want het geloof geeft ons een nog diepere grond  
om positief te blijven.  
Weet u, voor ons is Goede Vrijdag  
niet het einde,  
maar de poort naar Pasen.  
Voor ons is het sterven van Jezus  
aan het kruis op Golgotha,  
juist het begin van de Verrijzenis.

En dat is een realiteit die niet alleen geldt  
voor het einde van ons leven.  
Maar dat is iets wat we iedere dag al  
in zekere zin mogen ervaren.  
Iedere dag mogen we al een voorproefje hebben  
van Pasen.  
Van hoop.  
Van overwinning.  
Ook al is het nog zo duister om ons heen,  
wij weten dat we niet in een doodlopende tunnel zitten.

Ik vind in dit verband de eerste lezing zo mooi.  
Jesaja, de profeet, is eerst een beetje boos op God.  
Alsof hij God de schuld geeft  
van alle ellende om hem heen.  
Hooft u maar:  
'Waarom Heer liet Gij ons van uw wegen afdwalen.'  
Alsof het Gods schuld was,  
dat wij mensen ons van God afkeerden.

Maar dan voelt hij toch aan,  
dat dit niet helemaal klopt.  
En dan zegt hij ook terecht:  
'Wij waren allen als onreinen.'

Wij zijn als bladeren afgevallen  
en de wind van onze zonden heeft ons meegevoerd.  
Niemand die er aan dacht uw Naam aan te roepen,  
die op U zijn vertrouwen durfde te stellen.'

Herkent u daarin ook niet heel veel  
van onze tijd?  
Wie roept nog werkelijk de hulp van de Heer in?  
Ik durf het bijna niet te zeggen,  
maar hoe vaak roep ik nou echt de hulp van de Heer in?  
Terwijl ik toch wel degelijk inzie  
hoe ernstig de tijd is, waarin we leven!

En dan tenslotte zegt Jesaja  
toch weer een beetje God beschuldigend:  
'Gij, Heer, zijt toch onze Vader  
en wij het leem.  
U bent toch de boetseerder  
en wij slechts het werk van uw handen.'  
Mooi, hè!  
Dat is het diepe geloof van de profeet Jesaja.  
Zoiets als:  
Wij maken er misschien wel een puinhoop van.  
Maar U blijft toch onze God en Vader.  
U kunt zich toch niet van ons losmaken!

Ik hoop dat dat diepe geloof  
ons staande houdt.  
En dat is, denk ik, wat Jezus bedoelt met:  
'Kijk uit, val niet in slaap.'  
Kijk uit:  
Laat niemand dat diepe geloof  
van je afnemen.  
En blijf wakker.  
Blijf dat geloof warm houden,  
laat het vuurtje van het geloof niet uitdoven.  
Val niet in slaap!  
Blijf in Mij vertrouwen. Amen.