

Beste medeparochianen,
broeders en zusters,

Vandaag is het de tweede zondag van de Advent.
We bereiden ons voor op dat heerlijke feest van Kerstmis.
En in het evangelie van vandaag mochten wij
de persoon van Johannes de Doper ontmoeten.
Maar weet u wat nu het interessante is!
Johannes de Doper trekt nooit de aandacht naar zichzelf toe.
Integendeel,
hij richt alle aandacht op Jezus Christus.
Hoor u maar:
'Na mij komt iemand die sterker is dan ik,
en ik ben niet waardig mij te bukken
en de riem van zijn sandalen los te maken.'
Wat een nederigheid!
Johannes de Doper voelde zich zelfs te gering
om de sandalen van Jezus los te maken.
Terwijl alle mensen van Judea en alle inwoners van Jeruzalem
juist naar Johannes de Doper uittrokken,
wist hij zelf dat hij niets waard was
vergeleken bij degene die na hem zou komen!

En dan tenslotte zegt Johannes de Doper dan ook:
Ik heb u gedoopt met water,
maar Hij zal u dopen met de Heilige Geest.
Blijkbaar zit daar dat grote verschil.
De Heilige Geest.
Daarom wil ik in mijn preek
met u graag eens gaan nadenken:
Wat betekent dat dan,
die doop met de Heilige Geest?

Maar laat ik eerst eens beginnen
met dat verlangen van Johannes de Doper
naar die man, die na hem zou komen
en die sterker zou zijn dan hij zelf.

Dat verlangen naar een sterk iemand,
dat zie ik ook in onze tijd steeds meer terugkomen.
Laten we eens beginnen met ons eigen landje.
Wie is nog in staat om in ons land
een regering te vormen?
Gelukkig hebben we nog wel wijze mensen in ons land.
Maar het zal toch een hele opgave worden om de partijen
die nu de meeste stemmen hebben gekregen,
samen op één lijn te krijgen.
Het was al een hele opgave om ze
gewoon aan één tafel te krijgen
voor een gewoon gesprek!
Laat staan om ze samen één regering te laten vormen.
Maar wie is er dan nog in staat om zo'n klus te klaren?

Of kijken we naar de problemen van nu
in Israël, met Gods geliefde volk,
en met de landen of bewegingen daaromheen,
de Palestijnen, Hamas, Hezbollah, Iran.
Wie is nog in staat om die problemen daar op te lossen?
Ik hoop dat er nog wijze mensen zijn
die daar een beetje naar een oplossing toe kunnen werken.
Maar dat zal nog een hele opgave zijn.

En om het bekende rijtje dan toch maar af te maken.
Wie is zo wijs en zo moedig
om werkelijk de problemen in het klimaat
aan te kunnen pakken?
Welke sterke man of groep mensen
zal daartoe in staat zijn?
Dat moet wel een heel sterk iemand zijn.
En dan toch ook iemand,
die geen misbruik van zijn macht zal gaan maken.
Iemand die dus ook zeer betrouwbaar moet zijn en blijven.
Dat zal nog een hele opgave worden!

En nu is het goede nieuws,
ik zou bijna zeggen: de Blijde Boodschap,
die man is die baby,
die 2000 jaar geleden geboren werd
in die stal in Bethlehem.
Dat is die man, die rondtrok en de mensen genas:
Blinden konden weer zien, lammen konden weer lopen,
ja, zelfs doden kwamen weer tot leven.
Dat is die man, die zijn leven gaf
uit liefde voor de mensen om Hem heen,
toen Hij stierf aan dat kruis op Golgotha.
Dat is die man, die de almachtige God toen,
na drie dagen, uit de doden deed opstaan.
Pasen.

Die man is degene, die nu zit
aan de rechterhand van God.
Als u het hele universum zou kunnen overzien,
dan zit daar aan top van het hele universum,
God, de almachtige God, de almachtige Vader,
de Schepper van hemel en aarde.
En wie zit er naast Hem!
Ik durf het bijna niet te zeggen, zo 'gewoon':
Die man, die mens, die zoon van Maria,
die Zoon van God, Jezus Christus.

Maar wat betekent dan:
Hij zal u dopen met de heilige Geest?
Wel, u weet dat Jezus zijn werk nooit alleen wilde doen.
Altijd met een team.
Twaalf apostelen.
En nu zit Jezus dus aan de rechterhand van de Vader.
Maar dat wil niet zeggen dat Hij daar nu stil zit.
Nee, het werk gaat door.
En weer gebruikt Jezus een team.
Schrik niet!
De kerk.

De kerk die gebouwd is op het fundament
van die twaalf apostelen.
En ook al is die kerk nu in onze ogen heel erg zwak,
maar toch is dat het team
waar Jezus mee wil werken
om zijn rijk van vrede hier op aarde te vestigen.

En dan tot slot:
Hoe kunnen wij, als kerk,
dan die doop met de Heilige Geest ontvangen?
Eigenlijk heel eenvoudig!
Door ons klein te maken voor God.
Zoals Johannes de Doper dat deed.
Of, door ons achterover te durven laten vallen
in het water van de rivier de Jordaan,
zoals Jezus dat deed,
toen Hij door Johannes de Doper werd gedoopt
in het water van de rivier de Jordaan.
Door ons klein te maken voor God.
Door ons egoïsme, ons opgeblazen ik,
te durven laten sterven met Christus,
toen Hij zijn leven gaf aan dat kruis op Golgotha.

Dan zal Hij ons kunnen dopen
met de Heilige Geest.
Dan zal Hij zijn liefde in onze harten kunnen uitstorten.
Dan zal Hij, de Vredevorst,
zijn Vrederijk in ons hart kunnen beginnen
en vandaar uit in de hele wereld.

Ik moet dan altijd denken aan die mooie woorden
van de profeet Jesaja,
die zo fraai gezongen worden in de Messiah van Händel:
For unto us a child is born...
Want een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven.

En dan komen de namen van dit Kind, deze Zoon:
Wonderbare Raadsman, Wonderful Counsellor,
Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Amen.