

Parochie De Heilige Familie Nieuwsbrief van de H. Bavo Heemstede



16^e zondag door het jaar
Zondag 21 juli 2024

Misintenties:

Zondag 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;
Voor Trees van Meurs – van der Meer;
Voor Wim Zwartkruis en Mia Zwartkruis –
Schreuder en overleden ouders en familie;
Voor familie en vrienden;
Voor Monja Bosma – Teeuwen;
Voor Jacques en Karin Wenders;
Voor Johanna Petronella Heesbeen en levende
en overleden leden van de familie Heesbeen –
Brökling;
Voor Dick Smeele en overleden familie;
Voor Frans Teeuwen;*

Donderdag 09.00 uur:

Voor Kees kroezen;

Vrijdag 09.00 uur:

Voor Ria Kuhlman – Schelvis;

Bidden wij:

Voor alle gebeden en gedachten die zijn
opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

Dopeling

Ook bidden wij voor *Maddie Tjen* die op
zaterdag 20 juli het sacrament van het
Heilig Doopsel gaat ontvangen.
Dat zij liefdevol en in goede gezondheid
mag opgroeien.

Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en
kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door
Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en
aandacht van mensen. Wilt u, in geval van
ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie
daarvan in kennis stellen of laten stellen? Wij
willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u

moet worden opgenomen. U kunt dan, als u dat
wilt, door iemand van de Bavo bezocht worden.
Het secretariaat is van dinsdag t/m vrijdag
bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op
tel. nr. 023 - 5280504.

Mededelingen

Overledenen:

*Paul van Urk
Willemina Wiering – Speelman
Richard Everard
Johanna de Vries - Strijbosch*

Collecte

Collecte Middels de hier-
naast afgebeelde QR
code kunt u een bijdrage
geven voor de collecte,
waarvoor onze hartelijk
dank.



Geldig t/m 31 juli 2024

Aanbidding van het Allerheiligste

Op vrijdagmiddag 26 juli is de kerk van 16.00
– 17.00 uur geopend voor aanbidding van het
Allerheiligste.

Tevens een mooi moment om even een mo-
ment van rust te nemen, de stilte tot je door
laten dringen, het hoofd 'leegmaken'.

Autohulpdienst

De parochianen die op
zondag graag naar de
viering komen kunnen
dat grotendeels zelf-
standig door lopend, fietsend of met de auto
te komen. Er zijn echter parochianen die niet
zelfstandig naar de kerk kunnen gaan, zelf
geen vervoer hebben en op hulp van anderen
zijn aangewezen. Voor hen is er de autohulp-
dienst. Zij kunnen zich aanmelden bij het se-
cretariaat en dan wordt aan een van de vrij-
willigers gevraagd om u op te halen en weer
thuis te brengen.



Komt u meestal met de auto en bent u bereidt
om af en toe – ca. eens in de 5 á 6 weken -
iemand te rijden, dan kunt u zich bij het se-
cretariaat aanmelden, dinsdag- t/m vrijdag-
morgen tussen 9 en 12 uur.
Zo dient de een de ander.

Vakantiewens

Ik wens je toe wat velen niet hebben: tijd.
Ik wens je tijd om verheugd te zijn, en te lachen, en wanneer het je past, daar iets mee te doen.

Ik wens jou tijd voor je doen en denken, niet voor jezelf alleen maar ook om te geven en uit te stralen.
Ik wens je tijd, niet tot haasten en lopen maar tijd voor rust en gemoed.

Ik wens dat Hij bij jou mag blijven als tijd voor verwondering, voor vertrouwen in plaats om naar de klok te kijken.

Ik wens je tijd om naar de schepping te kijken, en tijd om te groeien.

Als schapen zonder Herder

“Schapen zonder herder.” Een spreekwoordelijk gezegde. We houden van schapen, maar worden niet gaarne als schaap beschouwd. In bepaalde streken en dialecten werd het woord ‘schaap’ in een gesprek nogal gemakkelijk aangewend. “Wat jij nu zegt, o mijn schaap!”

In de bijbel staat het beeld van de herder en de schapen voor zorgzaamheid. De herder en de herderin zijn bezorgd om hun schapen. Zij weiden de kudde en zorgen ervoor dat deze voedsel vindt en veilig is. De profeet Jeremia heeft harde woorden aan het adres van herders die hun schapen verwaarlozen en ze verloren laten lopen. God is voor zijn volk de Goede Herder. Hij wenst voor zijn volk betrouwbare herders. Met de dichter van psalm 23 danken we God omdat hij een goede herder is, die ons leidt naar groene weiden, die ons behoedt voor gevaren en ons veilig thuis zal brengen. Psalm 23, de tussenzang van deze zestiende zondag, is een ode aan de herder en een dank van het schaap dat rust vindt. Deze psalm is een mooie vakantie-psalm.

De korte evangelietekst van Marcus geeft ons twee keer een blik in de herderlijke zorg van Jezus. Eerst voor zijn leerlingen die terugkwamen van hun zending en door Marcus voor het eerst apostelen worden genoemd. De tweede keer wijst Marcus op de herderlijke zorg van Jezus voor de vele mensen die

Jezus opwachten aan de overkant van het meer op een eenzame plaats.

Rust en reflectie

Jezus had zijn leerlingen uitgezonden voor een eerste opdracht. Ze komen terug en brengen verslag uit. Rapporteren en evalueren hoort bij hun vorming. Na inspanning mag er ontspanning zijn. Rust volgt op de inzet. Jezus zoekt daarvoor een eenzame plaats op waar ze met hem samen kunnen zijn. Bij een kloostervisitatie was de plaatselijke overste zo bezorgd om de grote inzet van zijn confraters te tonen, dat hij alles maar opsomde van wat zijn gemeenschap doet. Waarop de visitator hem dan op het einde vroeg: “En hebben ze hier dan geen tijd om te rusten?”

Vakantie is een gewaardeerd goed en in (na) dit coronajaar wordt er sterk naar uitgekeken. Soms vervangt de ene drukte de andere. De verkeersdrukke tijdens het werkjaar wordt opgevolgd door de verkeersopstoppingen op weg naar het buitenland.

Vieringen in het weekend van 27 en 28 juli 2024:

Zaterdag 27 juli om 19.00 uur:

Heemstede
O.L.V. Hemelvaart
Eucharistieviering
Pater Andreas Schmidt

Zondag 28 juli om 10.00 uur:
Vogelenzang

O.L.V. Tenhemelopneming
Eucharistieviering
Pastor Rob Verhaegh

Heemstede
H. Bavo
Eucharistieviering
Pater Andreas Schmidt
Samenzang



R.K. Parochie H. Bavo, Herenweg 88,
2101 MP Heemstede
Tel. 023-5280504
parochie@hbavo-heemstede.nl