

## Wekelijkse Nieuwsbrief Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk

12 april 2025



### Palmzondag

*Katholieke traditie:* Palmpasen wordt vanouds gevierd met de zegening van palmtakken aan het begin van de H. Mis. In noordelijker streken worden deze vanwege het klimaat bijna altijd vervangen door buxustakjes. Na de zegening van de takjes volgt dan een processie met traditionele gezangen die herinneren aan het volk dat "Hosanna" riep en Jezus met gejuich in Jeruzalem binnenhaalde. Met een wat verdrietige ondertoon, vooruitlopend op Goede Vrijdag. Enkele van deze beroemde Gregoriaanse antifonen zijn door verschillende componisten bewerkt tot polyfone muziekstukken, zoals Gloria laus et honor tibi sit en Pueri Hebraeorum (De kinderen der Hebreërs).

*Orthodoxe traditie:* Daar wordt Palmzondag 'Intocht van de Heer in Jeruzalem' genoemd. Het is een van de Twaalf Hoogfeesten van het liturgisch jaar, en het begin van de Goede Week. De dag ervoor is Lazaruszaterdag en herdenkt de opstanding van Lazarus uit de dood. In tegenstelling tot het Westen, behoort Palmzondag niet tot de Grote Vasten, deze eindigt op de vrijdag ervoor. Lazaruszaterdag, Palmzondag en de Goede Week worden als een aparte vastenperiode beschouwd.

### Carlo Acutis

Hij zal de eerste heilige worden die geboren is in de millennial-generatie. Na zijn zaligverklaring in 2020, zal hij na een tweede wonder, heilig verklaard worden door Paus Franciscus als patroonheilige van het internet. Acutis werd geboren in Londen, maar verhuisde al gauw naar Italië. Al snel was duidelijk dat hij een genie was op de computer. Hij leerde zichzelf programmeren en leerde anderen over het Christelijke geloof via het internet. Zijn vader, Andrea Salzone, zei dat Acutis ook hulp aanbood aan klasgenoten van wie de ouders in scheiding lagen, medeleerlingen met een beperking verdedigde als ze werden gepest, en maaltijden en slaapzakken naar daklozen in Milaan bracht. Op amper 15-jarige leeftijd stierf de jongen in 2006 aan leukemie. Een eerste mirakel vond plaats in Brazilië. Een zevenjarige jongen uit Brazilië herstelde van een zeldzame aandoening aan de alvleesklier nadat hij in contact was gekomen met een van de T-shirts van Acutis. Een priester had ook tot Acutis gebeden namens het kind.



### KoepelKathedraal tijdens de Tweede Wereldoorlog

Tot en met 18 mei 2025 staan we stil bij de rol die de KoepelKathedraal had tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 21 maart namen gastsprekers Guus Hartendorf en Boni Li-A-Sam ons mee terug in de tijd naar het moment van de aanslag op de foute politieman Fake Krist op 25 oktober 1944, de rol van de Politie Knokploeg en de wijze waarop voorkomen werd dat de kathedraal opgeblazen zou gaan worden. De lezing was een eerbetoon aan de tien verzetsmannen die de dag daarna door de Duitsers werden gefusilleerd naast de kathedraal. Rondleiders staan op woensdag- en zaterdagmiddagen om 13.30 uur klaar om bezoekers mee te nemen door de kathedraal en het museum en verhalen te vertellen over wat zich tijdens de oorlog afspeelde: de klokkenroof, de schuilplaatsen, de kunstenaars, het uitkijkpunt en nog veel meer. In het KathedraalMuseum is ook een expositie te zien met enkele voorstudies van beelden van de Haarlemse beeldhouwer Mari Andriessen. Andriessen hield tijdens de oorlog in zijn huis onderduikers verborgen en het verzet had in Andriessens atelier een wapendepot. Het bekendste beeld dat hij voor Haarlem maakte is de "Man voor het vuurpeloton". Van dit beeld tonen wij een voorstudie: Mari Andriessen vond zelf dat de voorstudie véél beter was dan het eindresultaat!



## De palmpasenstok

Ook wel palmpaasstok. Bestaat uit twee stokken in de vorm van een kruis. Aan het einde van de kerkdienst en de aansluitende palmpaasoptocht worden de palmpasenstokken door de kinderen vaak uitgedeeld aan ouderen of zieken in de parochie/gemeente. Van oudsher is het een rooms-katholieke traditie, maar in de 21e eeuw wordt de symboliek ook in protestantse en evangelische kerken gebruikt. Er zijn bepaalde vaste attributen bij, die elk een eigen betekenis hebben: Kruisje - Staat symbool voor het kruis waarop Jezus stierf (Goede Vrijdag). Deze wordt ook wel vervangen door een horizontaal zonnepalen. Palmtakken - Staan symbool voor de intocht in Jeruzalem (Palmzondag). In Nederland worden deze vaak vervangen door buxus. Het broodhaantje - Het haantje van brood staat symbool voor het breken en verdelen door Jezus van het brood bij het laatste avondmaal (Witte Donderdag). De haan staat symbool voor de haan die één keer (volgens Marcus ook nog een keer ter waarschuwing) kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende (Goede Vrijdag). Eitjes - Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag). 30 rozijnen - Staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus verried. Tegenwoordig worden in plaats van rozijnen ook andere snoepjes gebruikt. Twaalf pinda's - Verwijzen naar de twaalf apostelen. Kransje - Soms ook vervangen door een kroon. Staat symbool voor het Koninklijke van Jezus. Jezus als 'koning' van zijn wereld, het Rijk Gods.

## OLVH-Vastenactie voor de Voedselbank

Tot maandag 21 april, Tweede Paasdag loopt de Voedselbankactie nog door, in samenwerking met de Roemeens-orthodoxe gemeenschap. Al 18 volle kratten zijn opgehaald. Laten we ook deze laatste week de kratten nog een keer vullen met houdbare en non-food supermarktproducten zijn zeer welkom.

### Weekoverzicht vieringen in de kerk O.L.V. Hemelvaart, Heemstede

**Zaterdagavond 12 april**, 19.00 uur, Eucharistieviering, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. Schola Cantorum Sancta Familia, o.l.v. Olof Vugs, orgel. Intentie:

**Zondagavond 13 april**, 18.45 uur, plechtig lof, pastor Rob Verhaegh, m.m.v. E.J. Eradus, orgel

### Doordeweekse vieringen:

**Dinsdag 15 april**, 9.00 uur, Eucharistieviering, pater Esko Kissboat

**Woensdag 16 april**, 10.00 uur, Hart voor Ouderen, Eucharistieviering, pastor Rob Verhaegh

**Woensdag 16 april**, van 11.30 tot 12.30 uur uitstalling van het Allerheiligste en mogelijkheid tot stille aanbidding, pater Esko Kissboat. Intentie: Jaap Schoenmaker en Con Schoenmaker-van Velthoven, in liefdevolle herinnering

**Misintenties** kunnen worden opgegeven door een mailtje aan het secretariaat te sturen of door een briefje in de brievenbus van de pastorie te doen. Het verschuldigde stipendium bedraagt €10,- per opgave.

Het secretariaat is **geopend op woensdag- en vrijdagochtend**, tussen 9.00 en 11.00 uur.

Parochie Onze Lieve Vrouw Hemelvaart,  
Valkenburgerplein 20, 2103 AT Heemstede  
023-5286608 / [info@olvh.nl](mailto:info@olvh.nl) / [www.heiligefamilie.nl](http://www.heiligefamilie.nl)  
IBAN-nummer NL25 INGB 0000 2975 54