

Parochie De Heilige Familie Nieuwsbrief van de H. Bavo Heemstede



22^e zondag door het jaar
Zondag 1 september 2024

Thema: **“Luisteren met een zuiver hart”**

Misintenties:

Zondag 10.00 uur:

*Om zegen over onze parochie;
Voor Anna Demmers – Leenes;
Voor Pastoor Johannes Agterof;
Voor Catharina van der Vosse en Maria
Siebelink – Van der Vosse;
Voor Pastoor Derk de Vries;
Voor Thea van Heusden en haar overleden
familie;
Voor Piet Wijnker en Corry Wijnker – Kroft;
Voor Aad van der Horst;
Voor Charles van Heijst;
Voor Piet en Rika Caspers;
Voor An van Looij – Habich en Jaap van
Looij;
Voor Agnes Kiebert – Vasen en overleden
familie;*

Donderdag 09.00 uur:

Voor Thea Prins;

Vrijdag 09.00 uur:

Om zegen over onze parochie;

Bidden wij:

Voor alle gebeden en gedachten die zijn
opgeschreven in het boek in de Mariakapel.

Voor onze dopelinge:

*Lavinia Maria Mirza, die op 1 september het
sacrament van het Heilig Doopsel gaat
ontvangen. Wij bidden dat zij liefdevol en in
goede gezondheid mag opgroeien.*

Voor onze zieken:

In onze parochies en in onze familie- en
kennissenkring. Dat zij zich gesterkt weten door
Gods nabijheid en de liefdevolle zorg en

aandacht van mensen. Wilt u, in geval van
ernstige ziekte, het secretariaat van de parochie
daarvan in kennis stellen of laten stellen? Wij
willen u niet uit het oog verliezen, ook niet als u
moet worden opgenomen. U kunt dan, als u dat
wilt, door iemand van de Bavo bezocht worden.
Het secretariaat is van dinsdag t/m vrijdag
bereikbaar van 09.00 tot 12.00 uur op
tel. nr. 023 - 5280504.

Overleden:

*Leo Meijer
Paul Tilson
Henricus Leroi;*

Mededelingen

Een bekertje koffie of thee

Nu de vakantie voorbij is, is ook de
koffieschenkgroep weer present en staat er
a.s. zondag na de viering weer een heerlijk
bekertje koffie of thee voor u klaar.

Collecte

Collecte Middels de
hiernaast afgebeelde
QR code kunt u een
bijdrage geven voor
de collecte, waarvoor
onze hartelijk dank.



Geldig t/m 27 september 2024

Thema: **“Luisteren met een zuiver hart”**

Welkom, welkom, lief mens, op deze inder-
daad mooie dag. We zijn zo blij weer met je
te spreken, en we willen het hebben over zui-
verheid van hart en het belang daarvan.
Wat denk je als je die woorden hoort, zuiver-
heid van hart? Is er een bepaald beeld dat bij
je opkomt? Of denk je aan een persoon met
een zuiver hart?

Het kan zijn dat je aan jezelf denkt, dat je
weet dat je goede bedoelingen hebt en altijd
op zoek bent naar de zuiverste uitkomst voor
de dingen die je wilt en doet.

Wat is een zuiver hart?



Voordat we verder gaan, willen we je vertellen wat zuiverheid van hart betekent. Iemand met een zuiver hart, leeft vanuit onschuld. Het is iemand die leeft met integriteit, eerlijkheid, waardigheid, empathie, mededogen en respect voor de wereld, de mensheid, de dieren, maar ook voor planten, bomen, de lucht, het water. Met andere woorden, iemand met respect voor de totale som van hun omgeving. En ze hebben ook zelfrespect en beoefenen zelfliefde. Niet te verwarren met egoïsme of zelfzuchtigheid, zoals zoveel mensen geneigd zijn te vertonen, maar oprechte, eerlijke zelfzorg en zelfliefde.

1 september

H. Aegidius, St. Gilles (ca. 640-725), één van de Veertien Noodhulpers.

Aegidius, ook Gilles genoemd, is één van de Veertien [Noodhulpers](#) en kan worden aangeroepen bij een goede biecht met verborgen zonden, voor vee en herders, gehandicapten, zogende moeders, bedelaars, bij epilepsie en bezetenheid, kreupelen en leprozen. Hij is van deze Noodhulpers de enige die geen martelaarsdood heeft ondergaan en is patroonheilige van kluizenaars. Hij was Grieks van geboorte en vluchtte naar Zuid-Frankrijk toen hij was uitgeroepen tot bisschop, omdat hij een wonderbaarlijke genezer was en daarom populair bij het volk. Hij wilde dit ambt per se niet bekleden, maar zijn weigering werd aangezien voor bescheidenheid. Hij gaf zijn erfenis weg aan de armen en trok zich in Frankrijk rond 673 terug in de bossen tussen Arles en Nîmes als kluizenaar. Hier zou hij een sterke band met de dieren uit het bos hebben opgebouwd, met name met een hinde, die hem dagelijks haar melk kwam geven.

Op een dag vluchtte een hinde in zijn armen en werd hijzelf geraakt door een pijl in zijn been die voor de hinde bedoeld was en waardoor hij kreupel zou blijven. De jachthonden die volgden gingen aan zijn voeten liggen. Hij bleek te verblijven in het jachtgebied van de Visigotische koning Wamba, die Aegidius vergiffenis vroeg en hem een stuk land schonk. Aegidius wist de pijn van de pijl te vergelijken met het lijden van Christus, en de vlucht van de hinde met mensen die tot Hem hun toevlucht nemen. Wamba hoorde later over Aegidius' bestaan als wonderwerker en dat velen hem om raad vroegen en bouwde voor hem



een klooster, waar Aegidius de eerste abt van werd.

De abdij groeide uit tot een kleine stad die nog steeds bestaat: Saint-Gilles-du-Gard. De abdij werd verwoest door de Saracenen en na een wederopbouw aangesloten bij Cluny in 1066. De stad werd in de Middeleeuwen een bedevaartsoord, vooral omdat het op het beginpunt van de Via Tolosana naar Santiago de Compostella ligt. Op die zgn. St. Jacobsweg ligt ook één van de vijf pelgrimskerken, de basiliek Saint-Sernin de Toulouse, waar in 1562 Aegidius' relieken naartoe werden gebracht om ze te beschermen tegen de Hugenoten (de Franse protestanten). In 1862 keerde een deel van zijn relieken terug naar de vroegere abdijskerk en samen met de herontdekking van zijn vroegere grafmonument, zorgde dit voor een opleving van de pelgrimages.

De eerste september, zijn feestdag, is geworden tot een feestdag met een markt, de Sint-Gillismarkt, die nog steeds, met name in Vlaanderen, in de plaats St. Gillis bij Brussel wordt gehouden.

Vieringen in het weekend van 7 en 8 september 2024:

Zaterdag 7 september om 19.00 uur:

Heemstede

O.L.V. Hemelvaart

Eucharistieviering

Pater Andreas Schmidt

Zondag 1 september om 10.00 uur:

Vogelenzang

O.L.V. ten Hemelopneming

Eucharistieviering

Pater Esko Kissboat

Cantilene

Heemstede

H. Bavo

Eucharistieviering

Pater Andreas Schmidt

Bavo-ensemble



R.K. Parochie H. Bavo, Herenweg 88,

2101 MP Heemstede

Tel. 023-5280504

parochie@hbavo-heemstede.nl